

# Fragmenten uit een geelblauwe historie

In de jaren twintig zetelden een stuk of wat buurtsclubs in Veenendaal: Ajax, De Rovers, Wilhelmina, Zwaluwen en All Round. Ook had je VOP (aan de ene kant van het spoor, Marktzijde) en Patria (aan de andere kant, Patrimoniumlaan). Alles stond op Koninginnedag in die goeie oude tijd op zijn kop: Patria en VOP speelden dan tegen elkaar. Bekende namen bij VOP waren Wim van Asselt, Gerrit van Asselt en Geurt Middelhoven. Bij Patria waren de sterren Jan de Koning, Ries de Koning, Grijp van de Haaren Bertus van Barneveld.

Een rivaliteit om van te watertanden, maar toch kwam uit deze verenigingen de latere v.v. Veenendaal voort.

## 5 juni

5 juni 1927 was de dag, waarop v.v. Veenendaal werd opgericht. Een groep jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar en allen woonachtig in de Achterkerkstraat in Veenendaal, waren verantwoordelijk voor het slichten van de nieuwe voetbalclub.

Een jaar na de oprichting, in 1928, werd voor het eerst in competitieverband gespeeld en wel in de derde klasse van de UPVB.

Het ging Veenendaal goed. In twee jaar tijds promoveerde het naar de eerste klas van de UPVB. Mensen met voetbalbenen waren onder andere Jos van de Loosdrecht, A. van de Weerdhof, Frits Hardeman en Wim van Asselt.

In 1934 kwam voor Veenendaal een weelde, die het nog niet meegemaakt had, namelijk een trainer. Dat was de heer Bijl.

Waar speelde Veenendaal? In het prille begin was dat een voetbalveld op het destijds vrij sterk hellende terrein tegen de berg bij hotel "La Montagne", waarop de spelers behalve voetballers ook kundige bergbeklimmers moesten zijn. De wens om eens op een veld te spelen, waar de luchtbel van een waterpas zich precies op de juiste plaats zou bevinden deed al spoedig opgang en Veenendaal verhuisde naar het meer vlakke terrein aan de Cuneraweg.

Het eindpunt was dat niet. Van de Cuneraweg ging men naar de Munnikenweg, vandaar naar de Klompersteeg, vervolgens naar het toenmalige "Berg en Bosch" en tenslotte naar de Salamanderheide, waaraan het huidige sportcomplex "De Salamander" dus zijn naam te danken heeft.

1936 was het jaar, dat Veenendaal (foto 1) de KNVB binnenstapte. Het was mogelijk na de wedstrijd tegen Sluiskamp Boys. Veenendaal kwam in de vierde klas KNVB.

Het bleef goed gaan. In 1937 promotie naar de derde klas KNVB en in 1941 de stap naar de tweede klas.

Met het tienjarig jubileum zillen de volgende mensen in het bestuur van Veenendaal: J. v.d. Loosdrecht, N. de Gooier, H. Jansen, J. Boers, A. Schollus, J. Overeem en G. van Dijk.

De oorlog was reeds aan de gang. Na de oorlog was het papier duur en daarom verscheen het één keer in de week verschijnende nieuwsblad "De Vallei" met een enkel blad en was in de maanden na de oorlog hooftzakelijk gewijd aan het leed en de verwarring die de oorlog teweeggebracht had.

Het eerste voetbalverslag verscheen op 13 juni 1945 in "De Vallei". Onder het gedicht "Oorlogswee".

Daaronder de kop: "Voetbalnieuws Veenendaal".

In het verslag dat de ondertekening "Een Veense Voetballer" meekreeg, kwam tot uiting, dat het niet de bedoeling was een verslag te geven, doch enkel de lezers onder het oog te brengen, dat er weer gevoetbald werd. Veenendaal speelde in Ede tegen Ede. De Veenendalers hadden slechts één keer getraind en na de rust was de vermoeidheid duidelijk te merken. De ruststand was 1-4. Ede kwam daarna voor te staan met 5-4, maar Veenendaal zag kans de stand op 5-5 te brengen.

Eén van de zinnen van de "Veense Voetballer" was: "Jammer, dat het gras zo hoog was, dat de bal er geheel in verdween".

Op 31 augustus, de geboortedag van koningin Wilhelmina, speelde Veenendaal als onderdeel van een feestprogramma van de vereniging "Oranjedag" op eigen veld een wedstrijd tegen Wageningen.

## Derde klas

We slaan enkele jaren over en belanden in 1950, het jaar waarin Veenendaal degradeerde naar de derde klasse KNVB.

Zondag 9 januari 1950: Veenendaal boekt de eerste zege van het seizoen, tegen Ede. Wim Bleyenbergh zorgde in de eerste helft voor een doelpunt. Tegen het einde van het duel scoort hij de tweede goal. Veenendaal behaalt 'n 2-1 zege.

Een kort verslag van dit duel: Een keihard schot van Cor van de Broek ging net naast, Van Laar van Ede schoot tegen de paal en keeper Van Bommel zorgde, dat de achterstand van Ede tot één doelpunt beperkt bleef. Verder: rechtsbinnen Davelaar van Veenendaal bleef in deze wedstrijd beneden zijn spelpeil.

Deze zege op Ede veranderde niets aan de hachelijke situatie van Veenendaal: het degradatiespook stond voor de deur en kwam zelfs naar binnen. Op 16 januari 1950 was de stand in de tweede klasse:

Vitesse 14-20; SCH 14-19; TEC 14-18; Arnhemse Boys 13-15; WAVV 14-14; ESCA 13-13; Ede 13-12; Theole 13-11; Veenendaal 14-7; Gelna 12-6.

Op zondag 20 februari 1950 speelt Veenendaal op eigen veld met 3-3 gelijk tegen Theole. Wim Bleyenbergh zorgde voor een 3-1 voorsprong. Andere spelers in dat elftal waren onder andere rechtsback J. Bleyenbergh, rechtshalf de gerepatrieerde R. Hey, spil Merlijn, keeper Heykamp en rechtsbinnen Davelaar.

Toch bleef het degradatiespook geen spook, het werd gewoon realiteit: Veenendaal degradeerde naar de derde klasse.

## Legendarisch

**Dan volgt de wedstrijd, die zo langzamerhand legendarisch geworden is.** Op 20 maart 1950 Veenendaal-Vitesse.

Vitesse heeft aan een gelijk spel al genoeg voor een kampioenschap. 6000 kaarten worden in Arnhem in de voorverkoop gegoooid. Het is de laatste wedstrijd van Veenendaal en Vitesse kan kampioen van de tweede klasse afdeling C worden. Een gelijk spel is genoeg, maar de ploeg uit Arnhem komt zo ver niet. Aan dit duel is onverbrekelijk de naam van Wim Bleyenbergh verbonden. Vier doelpunten scoort hij en daarmee heeft hij voor Vitesse een obstakel opgeworpen. Vitesse komt er niet overheen. Het weet slechts twee doelpunten te scoren, en dat is te weinig.

Het grootste aantal mensen, dat ooit een Veenendaals veld bevolkt heeft staat op 20 maart 1950 op de Salamanderheide: 11.000 man (en vrouw) publiek. Al deze mensen zagen het volgende Veenendaalse elftal tegen Vitesse in actie: doel: A. Dillen; achter: Joh. Bleyenbergh, J. Merlijn (aanvoerder) en A. van Soest; midden: C. Heemsbergen en R.H. Hey; voor: C. van de Broek, E. Davelaar, W. Bleyenbergh, A. Rebergen en G.J. Rebergen.

Na deze wedstrijd staat in het nieuwsblad "De Vallei" de volgende kop: "Veenendaal geeft TEC opnieuw kampioensansen", daaronder: "Wim Bleyenbergh in topvorm".

Het verslag begint als volgt: "het aloude Arnhemse Vitesse, dat slechts één enkel puntje nodig had om de competitie te eindigen als kampioen van de tweede klasse C is er in Veenendaal niet in geslaagd de kampioensvlag te hijzen".

Veenendaal heeft een moreel overwicht, omdat het niets meer te verliezen heeft. Veenendaal is technisch en tactisch beter dan Vitesse en niemand snapt er iets van. Hoe nobelbene Veenendaal, dat degradatiewedstrijden moest spelen, van Vitesse met 4-2 wint. Het geraffineerde samenspel tussen Bleyenbergh en Davelaar is een lust voor het oog. In de beginfase van het duel pikt Bleyenbergh de bal op het middenveld op en dringt op zijn ééntje en op onnavolgbare wijze door middenlinie en achterhoede van Vitesse. Ook keeper Iking gaat voor de bijl. 1-0.

Dat was de eerste en daarna zou Wim Bleyenbergh zijn hatrick plus één volmaken.

1950. Andere ploegen behalve Veenendaal zijn DOVO, Matjan, GVV en Merino's. Het zijn de jaren van de strijd in Korea, maar in Veenendaal gaat het voetbal gewoon door, zoals nu de sport niet gestremd wordt door b.v. de oorlog Irak-Iran.

In 1952 bestaat Veenendaal 25 jaar. In de Kegelbaan wordt de halfjaarlijkse vergadering onder voorzitterschap van de heer Dorgelo gehouden. Er wordt een elftalcommissie gekozen voor het zondagvoetbal. Daarin hebben P. Ott, P. Rotterdam en H. van Santen zitting. Voor de ZMC (zaterdagmiddag competitie) wordt M. van Kooten bij de elftalcommissie gevoegd. Verder wordt een jubileumcommissie benoemd ter voorbereiding van de viering van het 25-jarig bestaan in juni.

Met het 25-jarig jubileum wordt voor Veenendaal een groot sportfeest georganiseerd. Onder andere de Gymnastiekvereniging Soarta en de Atletiek Vereniging Veenendaal verlenen medewerking en dit sportevenement wordt groots van opzet.

Eén van de programma-onderdelen was een wedstrijd van het eerste elftal van Veenendaal tegen een team, samengesteld uit spelers van andere plaatselijke verenigingen.

Januari 1952. Veenendaal is wederom in degradatiegevaar, maar weet het te redden. In mei 1952 heeft Veenendaal 400 leden en twaalf elftallen: 2 juniorenteam, 2 adspirantenteams, vier elftallen voor het zondagvoetbal en drie voor de zaterdag.

Dan volgt in juli 1952 de splitsing van de zaterdag- en zondagvoetballers. Tachtig leden vragen en bloc overschrijving naar de nieuw opgerichte vereniging Geel-Blauw, het latere V.R.C. Veenendaalse Racing Club. Het sekretariaat was bij de heer A. Rebergen, Dr. Kyperstraat 7.